

Boek van de dag

Over een (on)mogelijke liefde

Als de driejarige Dora de crèche binnenstapt, valt de iets oudere Luka flauw. Dora kust hem wakker, Luka streelt haar lange zwarte haar en vanaf dat moment zijn de twee Kroatische kinderen onafscheidelijk. Tot Dora op een warme septemberdag begin jaren '60 met haar ouders naar Parijs verhuist en Luka alleen achterblijft in Kroatië.

Zestien jaar later brengt het toeval de twee opnieuw bij elkaar. De drie prachtige maanden die ze samen doorbrengen, lijken de opmaat te zijn van een geweldige toekomst. Luka moet echter eerst nog wat zaken afhandelen in Kroatië. Hij belooft zo snel mogelijk weer terug te komen. Maar vervolgens hoort Dora niets meer van hem . . .

Het verhaal van Luka en Dora is te lezen in 'Iedere dag, ieder uur', de onlangs verschenen de-

buutroman van Nataša Dragnić. De in de Kroatische stad Split geboren schrijfster heeft een alleraardigst en mooi boek geschreven over liefde en - in het verlengde daarvan - de onmogelijkheid daarvan. Zakdoeken paraat!



Nataša Dragnić - 'Iedere dag, ieder uur',
Uitgeverij Cargo, € 18,90

